



Protestantse Gemeente Cuijk

Deze keer een stukje van Ds. Blom, gastpredikant.

Een nieuwe start op hoop van zegen

Naar ik hoop beleeft u allen een goede zomertijd. Aan het mooie weer zal het niet liggen.

In deze voorbije periode verbleef ik in het noorden van de provincie Groningen. Ik kwam in mooie streken waar ik nog nooit was geweest. Op weg daarheen, rijdend via Twente, Overijssel en Drenthe, viel het me op hoe welvarend ons land is. Mooi onderhouden huizen en boerderijen, prachtig aangelegde tuinen en parken, genietende mensen, jong en oud.

Dat is wat zichtbaar is met het blote oog, maar ik zag ook op vele plaatsen onze driekleur op zijn kop hangen. Het boerenprotest is in het hele land zichtbaar en krijgt helaas soms een gewelddadige vorm. Er is veel mis in ons land. Naast de verongelijkte boeren, zijn er de slachtoffers van de toeslagen affaire en de aardbevingen in Groningen, die nog steeds op een rechtvaardige behandeling wachten. Als simpel burger denk je: zo moeilijk kan het toch niet zijn. En het is denk ik ook niet moeilijk, maar helaas ontbreekt de wil om de problemen snel op te lossen. Te veel regeltjes, te veel bureaucratie, te weinig empathie en medemenselijkheid.

Buiten de genoemde problemen zijn er de oorlog in o.a. Oekraïne, de strijd op verschillende plaatsen in Afrika, de vluchtelingenstroom en dichterbij huis de mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen vanwege de stijgende prijzen van energie, huren en levensmiddelen.

Op vakantie realiseer ik met dat vele mensen de luxe helemaal niet hebben om op reis te gaan en al lang blij als ze met hulp van de voedselbank van week tot week kunnen overleven.

Juist als we dit allemaal beseffen wordt de noodzaak groter dat we zoeken naar meer verbinding tussen en met mensen in de samenleving.

En laat nu dat juist de betekenis van religie (afgeleid van het Latijnse 'religare'=verbinden) zijn.

Verbinding met elkaar hebben mensen nodig om te leven en te overleven. Dat geldt ook voor de kerkelijke gemeente. Waar deze kleiner wordt zal ook gezocht moeten worden naar mogelijkheden tot verbinding met anderen, binnen en buiten de eigen gemeenschap. We staan daarin niet alleen. Vele kerkgemeenschappen uit onze regio kampen met dezelfde uitdaging.

Belangrijk in deze situatie is om op de juiste manier naar het gevulde glas te kijken: het is niet half leeg, maar half vol. We zijn nog in staat om te zien naar elkaar en elkaar aandacht te geven. We zijn nog in staat om met elkaar plannen te maken, stappen te zetten, de zondagse eredienst te vieren en ons in te zetten voor Gods koninkrijk op hoop van zegen.

Doet u ook weer mee dit nieuwe seizoen?

Ds. Derk F. Blom

Dank

Op zondag 20 mei jl. hebben we aandacht besteed in de kerkdienst aan het beëindigen van het pastorale werk van David Stolk in Cuijk.

Weliswaar, en dat is al eerder gemeld, is het geen definitief afscheid, af en toe ontmoeten we elkaar in de kerkdiensten.

Met nadruk wil ik nog eens vermelden, dat ik het werk in Cuijk als bijzonder fijn heb ervaren.

Het zijn hier allemaal goeie mensen.

Ik dank de voorzitter . Marianne Bruring voor de hartelijke woorden die zijn gesproken 29 mei.

Mijn grote dank gaat uit naar u allen, voor het feestelijke cadeau dat ik mocht ontvangen, en wel het complete werk van Ludwig van Beethoven.

De muziek van Beethoven spreekt mij zeer aan. Met zijn hoogtepunten , ook met zijn diepten.

Hij had stemmingswisselingen die zeer herkenbaar zijn.

De bekende eerste klanken van de 5de symfonie; daarvan zei Beethoven: “zo klopt het noodlot aan de deur.”

Maar hij wist ook de 9^e symfonie te componeren met het grootse “Alle Menschen werden Brüder,” en Schwestern zou ik erbij willen zeggen.

Kortom, lieve mensen, nogmaals hartelijk dank voor alles.

Het ga u allen zeer goed is mijn oprechte bede en graag tot ziens.

Met een hartelijke groet,

David Stolk

Vanuit de Kerkenraad:

Gemeente ochtend

Binnenkort zal de Kerkenraad een gemeente ochtend organiseren en nog gesprekken in kleine groepjes organiseren over de toekomst van de PG Cuijk o.l.v. een gespreksleider.

Hulp gezocht

De Kerkenraad is dringend op zoek naar mensen die ons kunnen helpen. Niet alleen voor versterking voor de Kerkenraad, maar ook voor andere taken kunnen we nog hulp gebruiken.

Hieronder staan een aantal taken waar we mensen voor zoeken. Voor meer informatie en voor

aanmelding kunt u contact met ons opnemen of een mail te sturen naar scriba.pkncuijk@gmail.com

Wat zoeken we:	Wat houdt het in:
Kerkenraadsleden	
Koster(s)	Een koster zorgt ervoor dat voordat de dienst begint alles klaar staat zoals de liederen op het bord, de kerk open is, etc.
Vrijwilliger Kerstpakketten	Jaarlijks wordt er samen met het Merletcollege

	en de gezamenlijke kerken een Kerstpakkettenactie georganiseerd. We zoeken mensen die mee willen helpen in de organisatie.
SAGE	Samen met Kees Kalkman de bijeenkomst bezoeken en dit terugkoppelen naar de Kerkenraad.

Startzondag

Zondag 4 september is het Startzondag.

Het thema is "aan tafel" vanuit PKN Nederland.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten.

Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel.

Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Daarom organiseert de kerkenraad aansluitend aan de dienst van 4 september koffie met een broodmaaltijd.

U kunt zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst die vanaf zondag 7 augustus in het halletje bij de ingang op de tafel ligt of via de mail scriba.pkn cuijk@gmail.com. Zo weten wij hoeveel mensen er ongeveer komen en kunnen dan gericht inkopen doen. We verheugen ons op uw komst!



Oogstdienst

Zondag 6 november is er oogstdienst. Na de dienst is er gelegenheid tot verkoop van de oogst, de opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.

Digitale kerkdiensten

Via bijgevoegde link kunt u kerkdiensten terug kijken van de Protestantse gemeente te Oss.

kerkdienstgemist.nl

Dienstenrooster

Zondag 28 augustus 10.00u.	Geen kerkdienst	
Zondag 4 september Startzondag 10.00u.	Ds. Kroesbergen, Heumen	Kerkdienst Organist: D. Romeijn
Zondag 11 september 10.00u.	Drs. H. Oudelaar, Ottersum	Kerkdienst Organist: D. Romeijn
Zondag 18 september 10.00u.	Ds. D. Stolk, Nijmegen	Kerkdienst Organist: D. Romeijn
Zondag 25 september 19.00u Oec. Vredesdienst	Ds. A.J. Claessens, Horst	Kerkdienst Organist: D. Romeijn

Zondag 2 oktober 10.00u.	Ds. D. Stolk, Nijmegen	Kerkdienst Organist: D. Romeijn
Zondag 9 oktober 10.00u.	Ds.M. Boon,Boxmeer	Kerkdienst Organist: J. van Kleef
Zondag 16 oktober 10.00u.	Mw. I. Lodewijks, Arnhem	Kerkdienst Organist: D. Romeijn
Zondag 23 oktober HA 10.00u.	Ds. A.J. Claessens, Horst	Kerkdienst Organist: D. Romeijn
Zondag 30 oktober 10.00u.	Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek	Kerkdienst Organist:
Zondag 6 november Oogstdienst 10.00u.	Drs. H. Oudelaar, Ottersum	Kerkdienst Organist: D. Romeijn

PASTORAAT CUIJK

Bezoekjes Heeft u behoefte aan pastorale zorg, of wilt u een afspraak maken voor een bezoekje of gesprek? U kunt dan contact opnemen met uw contactpersoon en/of wijkcoördinator.

Bloemengroet

Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloemetje goed zal doen? Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail naar: adrianagrijs1952@gmail.com



Wilt u iets in een volgende rondzendbrief plaatsen kunt u dit mailen naar scriba.pkncuijk@gmail.com ***inleverdatum uiterlijk 28-10-2022***

Een vraag aan wie de nieuwsbrief op papier ontvangt: wilt u uw e-mail adres doorgeven aan nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com zodat u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangt en zo de contactpersoon minder hoeft te lopen/ bezorgen.

LEES MEER OP ONZE WEBSITE

